



Oneindigheid van Geest in de mens directe spiritualiteit van de mens naar Wetenschap en Maatschappij

Een gedeelte uit de dialoog van Zohra Noach met aanwezigen
op de bijeenkomst van 13 mei 2012 'Wetenschap in kosmisch perspectief'

“U zult niet tégen keren, doch mét verkeren“

Vraag: hoe krijg je het in de hulpverlening, in groepen, in een gezin, voor elkaar om de dualiteit tot polariteit te brengen? We zijn zo moe van de dualiteit, het verzet. Hoe kom je, zonder je dood te vechten, tot de polariteit?

Zohra: Ik heb hier een prachtig antwoord op, wat ik zelf naar me toe kreeg namelijk. Ik ben ook een mens met mijn weerstandjes hier en daar, toen werd er héél duidelijk gezegd:
“U zult niet tégen keren, doch mét verkeren“.

Dat is een waarheid als een koe. Zolang wij zelf ook in de dualiteit blijven, zal het ook zo blijven. Hoe willen we dat oplossen, want dat is natuurlijk jouw bedoeling.

Wat ik heb gezien en meegemaakt is, dat ook in spirituele groeperingen en mensen die zich hiermee bezig houden, teveel een “wij weten het wel, wij hebben de waarheid“ is. En zolang dat tegenover het andere blijft staan, zal er nooit een verbinding komen.

Recycling

Vraag: Waarom hebben sommigen ergens last van en anderen bij hetzelfde niet?

Zohra: Daar wilde ik eigenlijk niet over spreken vandaag, u vraagt het, dus het komt naar u toe. Laat ik zo beginnen. De ziel is een energetisch gegeven - zal ik het maar noemen - bestaande uit twee componenten. Zo heb ik het tenminste naar me toe gekregen. Eén component gericht naar de materie, de persoonlijkheid van de mens, het ego, de andere component gericht naar de afkomst - zal ik het maar noemen - het hogere, het zijn in de eenheid van geest. Goed.

In de opeenvolging van levens zal de reïncarnatie, de recycling wil ik het liever noemen, zodanig plaatsvinden - en hier moet ik even naar de wetenschappers kijken - dat het nieuwe leven absoluut inherent is aan alle genetische, biologische achtergronden. Maar ook - en hier gaat het om - aan datgene wat deze ziel in een andere menselijke vormgeving heeft meegemaakt in bepaalde levens. Begrijpt iedereen dit? Ja? Als het niet zo is moet u het zeggen, anders is dat niet goed. Ik wil niet dat u met onbegrepen zaken naar huis gaat.

De energievelden, het bewustzijn blijft bestaan. Ook zonder materie. Het bewustzijn blijft bestaan, is een energie. Een mens weet niet hoe een energie eruit ziet, althans dat denk ik niet. Wat doet dat bewustzijn - dat heeft vele trucages - die neemt dus een vormgeving waar van die energie die hij meemaakt, een referentiekader mee heeft.



Vervolg van een gedeelte uit de dialoog van Zohra Noach met aanwezigen op de bijeenkomst van 13 mei 2012

Wat betekent dit? Het is een heel complex geheel hoor. Het betekent dat zo'n energieveld, nu in een andere menselijke vormgeving weer in het leven komt, inherent aan genetisch, biologisch, noem alles maar op wat daarmee te maken heeft. Komt in dit leven om datgene wat in liefdeloosheid in een vorig leven tot hem is gekomen, of wat hij zelf gedaan heeft - dat is beiden hetzelfde - nu tot liefde en harmonie te brengen.

Maar de trucages van het bewustzijn en het onderbewustzijn noem ik dat, is dan dat die mens daar niet zomaar doorheen kan gaan, anders hoeft hij niet eens terug te komen. Maar het betekent dat de mens, in deze vormgeving die hij nu heeft, verdraaid hard moet werken om datgene wat hem toen heeft gedissocieerd, nu tot een vernieuwing en een positieve relatie te brengen met zichzelf. Met zichzelf.

Toestemming en Veiligheid

Vraag: Wij leren dit van u, als je dit dan weet en je praat met iemand of je hoort iemand en je denkt "daar zit jij mee", zou je dat dan aan mogen reiken, zou je dat dan mogen vertellen om die ander daarmee inzicht te geven?

Zohra: Nee. Dat mag alleen als die ander daar toestemming voor geeft. Anders bent u een inbreker, een gluurder, dat mag niet.

Je kunt aanvoeren dat er mogelijkheden bestaan enzovoort, zonder dat die persoon zich gedwongen voelt om datgene los te laten wat hij misschien helemaal niet wil. Dat is zijn vrijheid.

Vraag: Zohra, u heeft het hier over veiligheid en semi-veiligheid. Kunt u aangeven wanneer - u zegt net gelijkwaardig - dat een mens zich gelijkwaardig kan voelen aan een ander mens, dan voelt hij zich veilig of is het het weten in zichzelf: "ik ben uit God en God is in mij" is dát de veiligheid die een mens voelt?

Zohra: Ja, de globale, algemene veiligheid, de oneindigheid van Geest, die ik zojuist heb genoemd. Maar als we even afdalen naar het persoonlijke, naar het materiële vlak, dan is het zo dat de mens die daar tot je komt, absoluut in zijn gelijkwaardigheid gesteund moet worden. Want over het algemeen bevinden alle hulpvragers zich in hun menselijk zijn in een mate van onveiligheid, van niet erkend zijn, van een laag zelfbeeld hebben. En als ik dan vanuit de mystiek daar op verder ga - dat doe ik nu niet, want dat is veel te veel - dan komen we tot heel andere dingen. Dat is goed voor de theologie hier.

© Zohra Noach





‘WERELDVERZOENINGSOFFENSIEF’

‘Kunnen wij met het wereld verzoeningsoffensief het machtsmisbruik,
het geweld en de liefdeloosheid in de wereld veranderen?’

© Zohra Noach

In het najaar start Zohra Noach met bijeenkomsten waarbij het eigen innerlijk Verzoeningsoffensief centraal staat.

In de Nieuwsbrief van augustus vindt u hier meer informatie over.

Thema/belevingsmiddagen

Geïnteresseerden worden uitgenodigd mee te doen aan open kringgesprekken met een thema, om tot een bepaalde verdieping en beleving in zichzelf te komen. De ‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’, uit het gelijknamige boek van Zohra Noach, zijn een leidraad en referentie voor deze middagen.

19 September : ‘Dankbaarheid voor het leven’

met Hadewych Werner en Marlin Plantema



‘Dankbaarheid voor het leven lijkt in deze tijd bijna een contradictio. En al die ellende dan, de macht en onmacht, de vreselijke liefdeloosheid in nietsontziende wreedheid. Kan een mens dan dankbaar voor het leven zijn? Wanneer wij dit begrip naar binnen keren, kan daar een zekere mate van dankbaarheid zijn. Hebben wij niet een eigen vrije wil, gebaseerd op onze eigen Divine Construction?’ Wij mensen kunnen vanuit ons eigen zijn, onze schaduwkanten veranderen en verlichten. Wij mensen kunnen onze eigen lichtkanten zodanig in onszelf ontwikkelen dat zij velden van licht kunnen worden in het grote morfogenetische energieveld op deze planeet. Het is aan ons en daar kunnen wij dankbaar voor zijn.’*

© Zohra Noach * Dankbaarheid voor het leven, uit:
‘Zeven Kernkwaliteiten van de mens’

19 sept: ‘Dankbaarheid voor het leven’

Tijd: van 14.00 tot ca 16.30 uur

Plaats: in het gebouw van de ‘Woudkapel’

Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan, 3723 JJ Bilthoven

Bijdrage in de kosten: € 12,50 incl. koffie of thee. Opgave wordt op prijs gesteld.

17 oktober: Blijmoedigheid

14 november: Verdraagzaamheid



Ontmoet Psychosofia op facebook

U kunt Psychosofia op facebook vinden onder de naam Zohra Noach. Regelmatig worden daar teksten vanuit Psychosofia geplaatst. U wordt van harte uitgenodigd uw commentaar of overdenking te delen, zodat er een wezenlijke en levendige uitwisseling ontstaat.



Tempelorde voor Universele Eenheid

In het najaar wordt er weer een Kringviering 'Aardewijding' georganiseerd. Hierover vindt u in de volgende Nieuwsbrief meer informatie.

UITGELICHT
Binnenkort verschijnt:

NIEUWE, ENGELSTALIGE UITGAVE



**The seven guards of hope
A compilation of the book:
'The seven basic heart qualities of man'**

Alle boeken van Zohra Noach zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Vakantie

Het secretariaat als ook de webshop zijn gesloten vanaf 10 juli t/m 23 augustus.

U kunt ons in deze periode wel per email bereiken.

Namens de medewerkers wensen wij u een ontspannen en zonnige zomertijd toe.

SECRETARIAAT Psychosofia – Zohra Noach Foundation

U kunt hier terecht voor informatie over de activiteiten van Zohra Noach, de stroming Psychosofia, de Tempelorde voor Universele Eenheid, de uitgeverij 'Het Gevleugelde Woord' en onze Nieuwsbrief.

Bereikbaarheid:

Telefonisch: 06 - 111 37 188 (dinsdag en donderdag van 11.00 -13.00 uur) (na 23 augustus!)

Via e-mail: psychosofia.znf@gmail.com

Schriftelijk: Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven

Website: www.zohranoach.nl en www.zohranoach.nl/webshop

Donaties zijn van harte welkom

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de stroming Psychosofia dan kunt u een donatie doen op de bankrekening van Zohra Noach Foundation.

Bankrekeningnummer van de Stichting Zohra Noach Foundation: **1145.25.250.**

Onder vermelding van 'donatie'.