

Oneindigheid van Geest in de mens directe spiritualiteit van de mens naar Wetenschap en Maatschappij

13 mei: de vierde studiemiddag met Zohra Noach

Een gedeelte van de inleiding van Zohra Noach op de bijeenkomst van 15 april 2012

‘Ik heet u allen hartelijk welkom in deze grote zaal.

Wat er verwacht wordt, vanuit de geestelijke Begeleiding, is dat er een brug wordt geslagen tussen de vormgevingen van godsdienst en - wat vroeger werd genoemd - de paranormale elementen. Ik wil het liever de grotere spirituele begaafdheid noemen. Een brug die noodzakelijk is, willen wij werkelijk tot een besef kunnen komen van de oneindigheid van Geest.

Want overal over de wereld wordt wat wij gewend waren paranormaal te noemen, nu steeds duidelijker in het bewustzijn herkend.

Elk mens heeft de oneindigheid van Geest in zich. Heeft dus een zodanige directe verbinding met het goddelijke in zichzelf, zonder dat de mens het zichzelf eigenlijk bewust is. Want we hebben ons duizenden jaren laten leiden door de vormgevingen - die des mensen waren - van dit besef van het goddelijke in onszelf.

De tijd is nu aangebroken dat er een grote ruimtelijke ordening komt in ons bewustzijn. Dat is dan weer gerelateerd en zelfs in de materie gebaseerd op wetenschap en technologie. Het schijnt dat het nu de bedoeling is dat dit hand in hand met elkaar verder gaat. Het bewustzijn van die oneindigheid van Geest in de ruimtelijke ordening in onszelf, in ons bewustzijn - zowel rationeel als emotioneel - en nu geheel ondersteund door wetenschap, materie en technologie.’

© Zohra Noach

13 mei: Wetenschap in kosmisch perspectief

Het gebodene kan een duurzame investering zijn in nieuwe inzichten vanuit kosmisch perspectief. Heeft de mens de macht om beeldvorming te doorbreken opdat wij mee kunnen in de nieuwe evolutiesprong?

Het niveau van de vragen vanuit het eigen werkveld bepalen mede het niveau van de antwoorden.

De lezingen, met ruime gelegenheid tot een dialoog, zijn een vervolg op de bijeenkomsten van ‘Mens en kwantumsprong in kosmisch perspectief’, gehouden in 2008 en 2009.

Deze leringen zijn in boekvorm en op CD verschenen.

Tijd: 13.00 tot ca 17.30 uur

Entree: € 20.-, partner € 10.-, incl. koffie/thee

Plaats: Kontakt der Kontinenten; Amersfoortsestraat 20,
3769 AS SOESTERBERG

Aanmelding is verplicht in verband met reservering, zie pagina 2

De bushalte is voor de deur:

Lijn 56 (naar Wijk bij Duurstede) vertrekt vanaf A’foort CS om 2 minuten over het heel.

Lijn 52 (naar Utrecht CS) vertrekt vanaf A’foort CS om 2 minuten voor het heel.



**Een gedeelte uit de dialoog van Zohra Noach met aanwezigen
op de bijeenkomst van 15 april 2012**

--- Zohra, jij, Psychosofia, bent niet te begrijpen als de mens niet accepteert dat er reïncarnatie is. Als hij naar jou luistert en niet in zichzelf meeneemt dat er meerdere levens zijn, is het niet te begrijpen.

Zohra: Nee, nee, dat is niet waar. Alsjeblieft niet. Dat zou een dwangmatigheid zijn, die ik me absoluut niet mag veroorloven. Dat is geheel vrij, van de mens zelf. Het wordt aangereikt als een module. Een hypothese, maar ook een module. Het is dus geheel de vrijheid van de mens of hij dat accepteert of niet. Niet van mij. Het is niet zo dat hetgene wat ik mag brengen daardoor wel of niet gemanipuleerd wordt. Want dat zou een dwangmatigheid zijn waar ik me absoluut niet aan schuldig mag maken.

--- De vraag is eigenlijk: als je niet kunt geloven in reïncarnatie, hoe is het dan mogelijk om datgene wat we vandaag hier bespreken te begrijpen?

Zohra: Dat vind ik een hele goeie vraag. Want het betekent dus dat er absoluut geen machtsdwangmatigheid mag zijn vanuit hetgeen ik - vanuit het kosmisch perspectief - in mijn bewustzijn krijg en met jullie kan delen.

Wanneer je niet gelooft in reïncarnatie en dat is je eigen vrije wil, prima, prachtig, maar je kunt wél geloven in de harmonie die je zelf kunt creëren. In de vergeving, in de acceptatie, in de gelijkwaardigheid, in het respect. En dat dát de basis is tot vernieuwing.

Het besef van reïncarnatie - ik noem dat dan maar recycling, dat klinkt wat gewoner - houdt in dat er juist ook vanuit de wetenschap en de theologie onderzoek verricht kan worden, waarom en waartoe mensen - en vooral in de forensische psychiatrie, waar mijn zoons in hebben gewerkt - datgene kan plaatsvinden wat er plaatsvindt. Dat kun je dan nemen als een hypothese, een module waar je mee kunt werken, of je kunt het loslaten en dat terzijde schuiven.

Vrijheid van Geest. Duidelijk voor iedereen? Niemand hoeft zich ergens toe verplicht te voelen.

--- Ik werk in de psychiatrie met jong volwassenen. Ik kom de laatste tijd regelmatig jongeren tegen die spiritueel begaafd heten, dit bij zichzelf ontdekken of tot ontwikkeling brengen en daardoor heel erg uit evenwicht raken. Ik vraag me af wat je dan eigenlijk kan doen. Moet je dan zeggen: laat die spirituele begaafdheden eigenlijk maar een beetje zitten en zorg eerst dat je leven goed vorm krijgt. Of zijn er ook andere manieren om die instabiliteit te verminderen?

Zohra: Ja. Ik ben blij dat je het hier over hebt. Want het was één van de pijlers wat ik vandaag moest brengen, dat de mens die spirituele begaafdheden heeft, daar ook mee leert te leven en mee om te gaan. En het ook zodanig te hanteren dat hij hier zichzelf en anderen mee kan helpen. Dat gaat dwars tegen de gevestigde orde van de godsdiensten in. Gaat dwars tegen de gevestigde orde van wetenschap in. Gaat dwars tegen de gevestigde orde van de maatschappij in. Hoe moet iemand, die deze begaafdheden heeft, zich daarin staande houden? Dat is ontzaglijk moeilijk. Dat heb ik zelf ondervonden, als kind al. Het betekent - dan kom ik weer terug waar ik mee begon - dat er dus in het besef van ons mensen, verandering moet gaan komen. Begrip hiervoor.

Dat in die oneindigheid van Geest, want Hij schiep de mens naar Zijn Beeld en Gelijkenis, een zo grote oneindigheid is, dat het niet kan bestaan dat één constitutie, één organisatie, één dienst, één filosofie, één hoe dan ook, alleen de enige waarheid is en heeft. Dat bestaat niet.

Dit is al een ontzaglijk groot gegeven. Zonder dat je de waarden van datgene waar ik het over heb, naar beneden haalt. Er is erg veel schoonheid en goedheid geweest in alles wat als godsdienst is gekomen. Ik zeg ook niet dat we anti godsdienst moeten zijn, maar dat we in onszelf moeten kunnen toestaan, die vrijheid van Geest die wij zijn en hebben, waarin het ook bestaat, dat wij contact hebben met andere werelden, met andere dimensies. Zoals Einstein al naar voren bracht.

En wat nu, ik heb verscheidene artikelen - daar haal ik mijn wijsheid vandaan - in de krant gelezen over bewustzijn wat er al is, voordat de functie van de hersens daarmee bezig kan zijn. Dat is heel groot. Het betekent dus dat wetenschap zelf al, aarzelend, bepaalde stappen gaat doen. Nu nog de rest.

© Zohra Noach



'Spirituele humanitaire ethiek' De stimulerende, helende energieën in de mens De vierde studiemiddag met Zohra Noach

Datum en aanmeldingsgegevens:

13 mei: Onderwerp 'Wetenschap in kosmisch perspectief'
Telefonisch: 06 - 111 37 188 (din en don van 11.00 -13.00 uur)
Via e-mail: psychosofia.znf@gmail.com
Schriftelijk: Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven



Uit 'Lichtstraaltjes'

Ben ik de aarde, diep in mijzelf?

Ben ik de hemel die op mij wacht?

Ik ben God's licht, diep in mijzelf

© Zohra Noach

Thema/belevingsmiddagen

Geïnteresseerden worden uitgenodigd mee te doen aan open kringgesprekken met een thema, om tot een bepaalde verdieping en beleving in zichzelf te komen. De 'Zeven Kernkwaliteiten van de mens', uit het gelijknamige boek van Zohra Noach, zullen een leidraad en referentie zijn voor deze middagen.

23 mei: 'Onwankelbaarheid' met Hadewych Werner en Marlin Plantema



'Maar de levenskracht in onszelf, de onwankelbaarheid van het durven, willen staan in het licht, dat is de kracht die ons door de stormen en door de duisternis heen brengt.' "

© Zohra Noach

* 'Onwankelbaarheid' uit 'Zeven Kernkwaliteiten van de mens'

23 mei: 'Onwankelbaarheid' met Marlin Plantema en Hadewych Werner

Tijd: van 14.00 tot ca 16.30 uur

Plaats: in het gebouw van de 'Woudkapel'

Beethovenlaan 21, hoek Sweelincklaan, 3723 JJ Bilthoven

Bijdrage in de kosten: € 12,50 incl. koffie of thee. Opgave wordt op prijs gesteld



Ontmoet Psychosofia op facebook

Onder de naam 'Zohra Noach' vindt u Psychosofia op facebook. Regelmatig worden daar teksten vanuit Psychosofia geplaatst en wordt u uitgenodigd daarover mee uit te wisselen.



Tempelorde voor Universele Eenheid

20 mei: Kringviering 'Vuurwijding'

Tijd: 14.30 uur tot circa 16.30 uur

Plaats: in het gebouw van de Woudkapel
Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven

Bijdrage in de kosten: € 10.- inclusief koffie/ thee
Opgave wordt op prijs gesteld

De viering wordt voorgedaan door Anna Hofkamp

Kringviering 'Vuurwijding'

'Deze tempelvieringen zijn analoog aan de christelijke feestdagen. We naderen Pinksteren nietwaar.

De 'vurige tongen', die daar uit hogere regionen naar beneden vielen - hoe wij dat ook mogen zien of geloven of weten - waardoor de mensen een gevoel van eenheid kregen. Waardoor er in de mensen een bepaalde basis van - liefde, misschien wat veel, wat overdreven - maar van elkaar willen verstaan en daardoor ook tot elkaar kunnen verstaan, kon komen.'

© Zohra Noach: Vuur van de Geest,
Pinksterwijding Tempelviering 2011

UITGELICHT

1001 vragen en antwoorden



Dit boek geeft een overzicht van vele aspecten van de stroming Psychosofia.

Een verzameling van praktisch gerichte vragen en antwoorden. Een weergave van dialogen die Zohra Noach in de loop er jaren gehouden heeft.

Naar eigen inzicht bewerkt door Jan Chr. Westerbeek

ISBN 90-808807-1-7 € 24.95

Alle boeken van Zohra Noach zijn opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor alle blijken van belangstelling met mijn verjaardag.

Ik wens u ook al het goede.

Met liefdevolle groeten,
Zohra Noach

SECRETARIAAT Psychosofia – Zohra Noach Foundation

U kunt hier terecht voor informatie over de activiteiten van Zohra Noach, de stroming Psychosofia, de Tempelorde voor Universele Eenheid, de uitgeverij 'Het Gevleugelde Woord' en onze Nieuwsbrief.

Bereikbaarheid:

Telefonisch: 06 - 111 37 188 (dinsdag en donderdag van 11.00 -13.00 uur)

Via e-mail: psychosofia.znf@gmail.com

Schriftelijk: Postbus 301, 3720 AH, Bilthoven

Website: www.zohranoach.nl en www.zohranoach.nl/webshop

Donaties zijn van harte welkom

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de stroming Psychosofia dan kunt u een donatie doen op de bankrekening van Zohra Noach Foundation.

Bankrekeningnummer van de Stichting Zohra Noach Foundation: **1145.25.250.**

Onder vermelding van 'donatie'.