



“Aan allen die eenzaam zijn
die lijden
die in duisternis zijn
veroorzaakt door menselijke realisaties
wens ik u toe
de herkenning van het licht en de liefde in uzelf.

In herkenning van het licht in onszelf
willen wij mensen dit met elkaar delen
in liefde en vrede.

Dat onze menselijke warmte
het licht van de geest in de materie zal kunnen brengen
van hart tot hart
van ziel tot ziel
van geest tot geest.

Ik wens u een lichtend en vredig Kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.”

© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation

Uit: ‘Tempelorde voor Universele eenheid - Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing’, pagina 87

<http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/een-eigentijdse-liturgie/>



Nieuwe inzichten

Waar ik naar toe wil, is dat er begrip gaat komen:

- hoe niets op zichzelf alleen staat
- dat er een wereld is die wij met onze stoffelijke ogen in onze stoffelijke dimensie nog niet helemaal, of misschien helemaal niet kunnen ervaren, maar dat die er wel is
- en dat in de loop van onze spirituele evolutie in de komende jaren en zeker in het nieuwe tijdperk, de mens daar steeds dichterbij wordt gebracht, zodat het ook in de beleving van de mens zal komen.

Dit houdt in dat er een soort evolutie gaat plaatsvinden in ons innerlijk, een revolutie die eigenlijk omgooit waar wij mee zijn opgevoed, mee zijn grootgebracht. Onze geconditioneerdheden veranderen, al onze tradities, alles wat wij hebben meegekregen. Daar komt nu als het ware een extra dimensie bij, een venster gaat open en er komt een nieuw gezichtspunt naar voren, nieuwe inzichten.

Het is noodzakelijk dat de mens van nu die essentiële waarden, die de historische Christus heeft gegeven, niet kwijtraakt. Het is wel van belang dat de mens gaat beseffen dat de vormgeving daarvan door mensen is gemaakt. En dat men zelf kan bepalen hoe men daar in mee wil gaan of niet.

Maar het cruciale punt is, dat wij in een mate van innerlijke, geestelijke vrijheid kunnen gaan komen om zelf met de essentiële waarden, die ons zijn aangereikt, te leven en te werken vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen vrije wil.

Dát is de waarachtige mystiek van het vernieuwde christusbewustzijn.

© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation

Uit: 'Mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn', pagina 59

<http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/mystiek-van-het-vernieuwde-christusbewustzijn/>





‘Ben ik mijn broeders hoeder?’



Je ziet dat er over de hele wereld veel duisternis is van liefdeeloosheid, van geweld en dergelijke. Mensen zoals jullie die bewust hiermee werken, wetend wat er aan de hand is en er toch doorheen durven gaan, brengen in de energetische velden over deze planeet een stuk vernieuwing en licht aan. Dit is de betekenis van ‘ben ik mijn broeders hoeder’.

Wat houdt dat in? Je mag niet de verantwoordelijkheid van een ander op je nemen. Je kunt niet de ander behoeden voor de fouten en de aspecten die hijzelf moet beleven om te kunnen groeien. Dat is zijn recht. Je hebt nooit het recht om dat voor een ander te doen.

Je enige - ik kan het niet eens recht of plicht noemen - je enige vreugde die je kunt hebben in je verantwoordelijkheid als mens naar die broeder toe, maar vooral ook naar jezelf toe, is: in je uitstraling een zodanig punt van acceptatie bereiken, waardoor je ruimte schept in jezelf en je in een mate van eenheid komt met de supernature in jezelf.

Ben ik verantwoordelijk voor de ander? Ja, voor een deel. Door dat wat ik denk, door dat wat ik voel en wat ik daardoor naar buiten breng in mijn spreken, in mijn houding, in mijn lichaamstaal. In alles wat ik doe, in de manier waarop ik een ander tegemoet kom, in de manier waarop ik naar de ander kijk of een ander accepteer, daarin zit het. Dat is de diepste betekenis van ‘ben ik mijn broeders hoeder?’. Want datgene wat je als mens uitstraalt, dat roep je op, dat laat je meetrillen bij die ander.

© Zohra Noach - Stichting Zohra Noach Foundation

Uit: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’, pagina 18 en 19

Bericht over de gezondheid van mevrouw Zohra Bertrand-Noach

Mevrouw Zohra Bertrand-Noach heeft aangegeven u op de hoogte te willen brengen van het feit dat zij ernstig ziek is. Zij is onlangs geopereerd aan een melanoom aan haar voet, maar er hebben zich nieuwe melanomen ontwikkeld. De behandeling zal nu bestaan uit bestraling, maar er is geen kans op herstel. Haar levenseinde is in zicht.

Behalve bezoek van haar familie, wil zij verder geen bezoek of telefoon ontvangen.

Laten wij haar toewensen dat haar nog meer fysiek lijden bespaard zal blijven.

Laten wij in Liefde en Licht aan haar denken en haar dankbaar zijn voor alles wat zij in zovele jaren voor ons heeft betekend.

Medewerkers van Stichting Zohra Noach Foundation



Tempelorde voor Universele Eenheid

Tempelviering 'Lichtwijding'

'De Tempelviering 'Lichtwijding' is analoog aan alle oude religies waar de terugkeer van het licht en de zonnewende werd herdacht.

In de Christelijke traditie de geboorte van de Christus.

Nu in deze vormgeving: 'de bewustwording en herkenning van het eigen licht'.*

Het bewustzijn van het licht, het weten van de kracht van de liefde in ons, het weten van de mogelijkheid dat juist door belangeloos de kracht van de liefde in ons te willen uitzenden, zal er uiteindelijk eens vernieuwing, vrede, medemenselijkheid en compassie komen. Wie, waar, wat dan ook. Dat is het koninkrijk van de hoop waarin wij wonen.

Willen wij in deze Lichtwijding, waar wij het licht in onszelf wijden en het juist ook uitstralen naar anderen, daar de kracht en vooral de stilte van ons hart aan geven.**

© Zohra Noach, Stichting Zohra Noach Foundation

Uit: 'Tempelorde voor Universele Eenheid, een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing', * pagina 47, ** pagina 90

De viering wordt voorgegaan door Wim Boekholt

| | |
|------------------|--|
| Datum | Zondag 21 december 2014 |
| Tijd | Aanvang 14.30 uur (ruimte open vanaf 14.00 uur) |
| Locatie | In de ruimte van de Woudkapel Beethovenlaan 21 3723 JJ Bilthoven |
| Bijdrage | € 12,50 per persoon inclusief koffie/thee |
| Aanmelden | Uw aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen via het secretariaat (zie onderaan deze nieuwsbrief) |

Kerstperiode

We wensen u een fijne Kerst en een nieuw jaar vol vertrouwen, licht en liefde.

Het secretariaat van Stichting Zohra Noach Foundation is per e-mail wel bereikbaar, maar telefonisch niet in de kerstperiode van 22 december 2014 tot 6 januari 2015.





Kerstaanbieding

Bestel nu 'Een eigentijdse liturgie' met een korting van bijna 25% en ontvang de drie lichtpuntkaarten in gedrukte vorm er gratis bij!



Tempelorde voor Universele Eenheid: 'Een eigentijdse liturgie voor een spirituele persoonlijkheidsontplooiing'.

Het eerste deel van dit boekje bevat de energetische handelingen, teksten en symbolen van de liturgie. Het tweede deel bevat vijf lezingen van Zohra Noach tijdens wijdingsvieringen. De eerste vond plaats in oktober 2006 en de laatste in december 2008.

U kunt het boek bestellen via de webshop:
<http://zohranoachfoundation.nl/webshop/product-cat/product/een-eigentijdse-liturgie/>

Van ~~€ 16,50~~ voor € 12,50

Werkcolleges 'Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief - een weg naar innerlijke vrijheid'

Aankomend voorjaar worden door Joyce Bos en Wim Boekholt vier werkcolleges gegeven voor iedereen die vanuit de stroming Psychosofia aan de eigen innerlijke weerbaarheid wil werken.

Kijk voor meer informatie op de website van Psychosofia:
<http://psychosofia.nl/activiteiten/activiteiten-van-medewerkers/>

Secretariaat Psychosofia - Zohra Noach Foundation

U kunt hier terecht voor informatie over de activiteiten van Zohra Noach, de stroming Psychosofia, de Tempelorde voor Universele Eenheid, de uitgeverij 'Het Gevleugelde Woord' en de nieuwsbrief.

Telefoon: 06-11137188 (di en do van 11.00u-13.00u)

E-mail: info@zohranoachfoundation.nl

Post: Postbus 301 | 3720 AH | Bilthoven

Websites:

www.psychosofia.nl

www.zohranoachfoundation.nl

www.zohranoachfoundation.nl/webshop

Nieuwsbrief ISSN: 2214-3874

Donaties

Het is voor ons een grote vreugde u steeds op de hoogte te kunnen houden van - of kennis te laten maken met - het werk van Zohra Noach en Psychosofia, dat ook voor ons - de medewerkers - een niet aflatende bron van inspiratie vormt.

Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid gedaan. Draagt u het werk een warm hart toe? Steun ons dan en wordt donateur. Uw gift is voor ons van grote waarde.

Rekeningnummer: NL91RABO0114525250
t.n.v. Stichting Zohra Noach Foundation.